

Prof. Dr. Bilgin TÖZÜN AKDEMİR'in Aziz Hatırasına (1938-2018)

Gülşah Çobanoğlu¹, Şule Öztürk²

¹Marmara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34722, Göztepe Yerleşkesi, İstanbul, Türkiye

²Uludağ Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 16059, Nilüfer, Bursa, Türkiye

gcoban@marmara.edu.tr, ozturks@uludag.edu.tr



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, uzun yıllar bilime hizmet etmiş kadın bilim insanlarımızdan merhum Prof. Dr. Bilgin Tözün Akdemir'i saygı ve özlemle anıyoruz.

26 Mayıs 1938'de İstanbul'da doğan Bilgin Tözün Akdemir; İstanbul'un 400 senelik yerli ailelerinden olup Osmanlı Devleti müşirlerinden Veysel Paşa ile Sultan II. Abdülhamid'in yaveri Ali Rıza Paşa'nın torunudur.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da bitirmiştir. Ardından eğitimine -tıp fakültesini kazanmasına rağmen- doğaya, çevreye, çiçeklere olan tutkusuna hasebiyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Zooloji Lisansında devam etmiştir. Burada dört senelik eğitimden mezun olduktan sonra 1958'de ilk makalesi American Journal of Botany dergisinde yayınlanmıştır. Aynı yıl o zamanki adı ile Farmakobotanik ve Genetik Enstitüsünde asistanlığa başlamış, Prof. Dr. Hüsnü Demiriz ve Prof. Dr. Sara Akdik'in asistanlığını yapmıştır. 1963'te takdim ettiği "The anatomy and morphology of *Dijitalis davisiana* Heyw." teziyle Fen Doktoru unvanını almıştır. Aynı sene Fulbright Bursu'nu kazanarak Amerika'da Güney Kalifornia Üniversitesinde Dr. Elmer Yale Dawson'un çalışmalarına katılmıştır. Doçentliğin bütün aşamalarını tek seferde geçerek 1971'de doçent kadrosuna atanmıştır. Daha sonra Amerika'da bulunan Arizona, Güney Florida ve Florida State Üniversitelerinde toplam üç yıl çalışmıştır. Burada yaptığı çalışmalar dış ülkelerin dergilerinde yayınlanmıştır. Fulbright Bursu'nu kazandıktan sonra çalışma alanı daha çok "Su Bitkileri" olmuş ve bu alanda deniz ve tatlı su alglerinin morfolojisi, anatomisi ile birlikte sitolojik ve ultrastrüktürel yapıları üzerinde yoğunlaşmıştır.

1982'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde profesör unvanını almıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde bir yarıyıl Genel Botanik dersi vermiştir. Fakat dönemin şartları gereği profesör olarak atanabilmesi için İstanbul dışında farklı bir üniversitede görev yapması istenmiştir. Bu yüzden çok sevdiği İstanbul Üniversitesini bırakarak Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim dalındaki kadroya başvuru yapmış ve 1983'te atanmıştır. Burada en az üç yıl görev yapması istenen Bilgin Tözün Akdemir; aynı zamanda Biyoloji Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Senato Üyeliği gibi çeşitli idari görevleri de icra etmiştir. Uludağ Üniversitesine ait 45.000 çiçekli bitki ve yaklaşık 20.000 liken örneği bulunan BULU kodlu herbaryumun araştırmalarına katkılar sağlamıştır. Bunun haricinde İstanbul Üniversitesine ait Fen Fakültesi Herbaryumu'nda (ISTF) kendi çalışmalarına konu olan Marmara Bölgesi algleriyle ve yine kendisinin Florida'dan getirdiği örneklerle oluşturulmuş makro alg

koleksiyonu bulunmaktadır. Uludağ Üniversitesinde bulunduğu sırada Fen-Edebiyat Fakültesi dışında Veterinerlik Fakültesinde de ders vermiştir. 1989'da Uludağ liken türleri üzerine taksonomik araştırmalar yapmıştır. 1992 yılında yayınlanan Güneş Kitabevi'nden çıkmış, Prof. Dr. Atif Şengün ve kendi öğrencisi olan Prof. Dr. Şule Öztürk ile yazdığı Genetik adında bir kitabı bulunmaktadır.

Profesör unvanıyla Marmara Üniversitesine gelen Bilgin Tözün Akdemir emekliliğine kadar burada bölüm başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş, lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli dersler vermiş ve bilimsel çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çalışmalarının yanı sıra Uludağ Üniversitesinde çıkartılan derginin editör kurulunda yer almıştır. Türk Liken Topluluğunun kurulmasında öncü olmuş, TLT Bülteni'nin çıkarılmasını teşvik etmiş ve yine bu dergide makaleler yayımlamıştır. Marmara Üniversitesinde doktora öğrencisi Gülşah Çobanoğlu ile İstanbul adaları ve Abant Gölü çevresinde, Foça'da ve Çorum'da likenolojik araştırmalarını sürdürmüş ve bunlarla ilgili makaleleri yayınlanmıştır.

Bilgin Tözün Akdemir'in karakterinden biraz bahsedilecek olursa; ismi zikredildiğinde akla gelen ilk kelimeler: asalet, nezaket, naiflik, tebessüm, içtenlik ve dostluktur. Kendinden emin ve kararlı olması sayesinde pek çok çalışmaya imza atmış, bilimsel çalışmaların içinde olmayı sevmiş ve istemiştir. Gözlem yaptığı mikroskobun başında uykusuz saatler hatta geceler geçirecek kadar kendisini bilime adamıştır. Otoriteyi ve uyumu seven bir insandı. Bölüm başkanlığı yaptığı süreçte, asistanlar arasında küslük olmasını kabul edemezdi. Mutlaka iyi geçinilmesini, profesyonel olunmasını isterdi. İlişkilerinde saygının üstüne sevgiyi koyar, saygısızlığı affetmezdi. Sert görümlü olmasından dolayı öğrenciler tarafından biraz çekinilen bir hoca olmasına karşın onu yakından tanıyınca anlaşılabilir yumuşak bir kalbe sahipti. Gerek asistanlarıyla gerek lisansüstü öğrencileriyle hürmet çerçevesinde arkadaşça bir iletişim kurardı. O kadar ki gittiği yerlerden öğrencisine hediyeler getirir, hediyeleşirdi.

Kendisi gibi akademik anlamda çalışmaya hevesli kişileri seçer ve onlara her türlü desteği sağlardı. Buna en güzel örnek olarak kendisinin yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan Gülşah Çobanoğlu için odasına ilave masa ve mikroskop koydurup odasının anahtarını ona teslim etmesi verilebilir. Bunun haricinde yine arazi çalışmaları sırasında öğrencilerini yalnız bırakmayıp liken örneklerini birlikte toplar, bilimsel bir konu hakkında saatlerce istişare eder, saat farkı gözetmeksizin sorularına yanıt verir ve her anlamda yol gösterici olurdu.

Gerek insan gerek akademisyen olarak bulunduğu yerin hakkını veren, her şeyiyle örneklik teşkil eden Bilgin Tözün Akdemir; takdir etmeyi sever, yapılan çalışmayı över ve öğrencilerini motive ederdi.

Hayatını bilime, bilmeye ve bilgiye vakfeden Bilgin Tözün Akdemir 29 Aralık 2018'de vefat etmiştir.

Gerek karakter gerek çalışma disiplini olarak tam manasıyla bilim insanı kavramının karşılık bulduğu Prof. Dr. Bilgin Tözün Akdemir ülkemize Prof. Dr. Gülşah Çobanoğlu ve Prof. Dr. Şule Öztürk başta olmak üzere pek çok öğrencisine bilim aşkını aşılayarak bilim camiasına kazandırmıştır.

Hatıralardan Bir Demet

Tam bir İstanbul hanımefendisi olduğu her halinden belli olan Bilgin Hocamla tanışmam lisans derslerimle olmuştu. Doğal olarak o zamanlar bu kadar uzun yılı birlikte geçireceğimizi bilmiyordum. Son sınıftayken bahar yarıyılında bir gün bölüm panosunda "Bölüm Başkanı sizinle acilen görüşmek istiyor." şeklinde bir yazıda ismimi görünce çok şaşırılmıştım. "Acaba neden, yanlış bir şey yapmış olabilir miyim?" gibi kafamdaki sorularla yanına gittiğimde hayatımın en güzel sürpriziyle karşılaştım. Biyoloji bölümünden ABD'ye gönderilecek ilk

değişim öğrencisi olarak seçilmiştim. En iyi yurt dışı deneyimim ve hatta hayatımın bir dönüm noktası onun sayesinde gerçekleşmişti.



Kahire

Çorum

Döndüğümde kendisinin danışmanlığında yüksek lisansa ve Marmara Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştım. İstanbul Adaları (Prens Adaları) liken florasını araştırmak üzere liken toplamaya çoğunlukla birlikte gitmiştik. Büyükada'da bir defasında tepedeki çamlıkta başıboş gezinen atlarla karşılaşınca korkarak aşağı inmiştik. Tez ve makale düzeltmelerimizi yapmak için bazen okuldan çıkınca hamburgercilerde veya kafeteryalarda sakin bir masa bulup saatlerce çalışırdık. Tez çalışmamı sunmak üzere ilk defa hocam ve eşi Süleyman Akdemir (Avukat ve Öğr. Üy.) ile birlikte Kahire'de bir kongreye katılmıştık. Mısır piramitlerini ve Kahire Mısır Müzesini ziyaret etmiştik. Piramit bölgesinde atlı arabalarla dolaşmıştık. Benim deve üstünde fotoğraf çekmek istememe hocam razı gelmemişti. Oturduğunu gördüğüm bir devenin üstünde çekirtmeme olur demişti ama gelin görün ki biner binmez deve birden ayağa kalkmıştı ve düşmemek için zor tutunmuşum. Kongre yemeğinde ıslıl ışıl gökdelenlerle dolu Nil Nehri kıyılarını da görme fırsatımız olmuştu.

Doktora çalışmamda Abant Gölü çevresinde ve sonrasında Çorum'da da eşiyile birlikte bana eşlik etmişlerdi. 2000 yılında İspanya-Barcelona'da 4.IAL likenoloji kongresine yine birlikte gitmiş ve unutulamayacak anılarla dönmüştük. Orada araba kiralarak kuzey İspanya'da Figueres şehrindeki Salvador Dali Müzesini gezerken gördüğümüz liken tabloları bizi çok şaşırtmıştı. Pirene Dağları kenarındaki Fransız sınır köylerini ziyaret etmiştik. Ben arabada arkada oturmuş ve kendimi ailenin çocuğu gibi hissetmişim. Parfüm kokularıyla dolu küçük bir masal şehri gibi olan Andora Prenslük ülkesine giderken ki yolculuğumuz hala gözümün önünden gitmez; arabada İspanya'dan aldığımız Julio Iglesias çalıyordu ve yüksek dağların arasındaki nehir boyunca ilerlerken gökyüzündeki tam dolunay manzarası da bize eşlik ediyordu.

Bilgin Hocam ile yemeklerde veya arazi gezilerimizde sohbet ederken onu hayranlıkla dinlerdim. Çünkü çok kibar ve İstanbul Türkçesi ile düzgün ve yumuşak tonda bir konuşması vardı. Ondan sadece okul dersi değil, hayat dersi de almıştım. Sıklıkla bana söylediği bir sözü

şuydu: “Ye alıştırken, giy yakıştırken”. Yine “Fazla mütevazı olma, gerçek sanırlar.” derdi. Konuşması kadar el yazısı da çok güzeldi. Sadece hocam değil de ailem kadar yakın olduğum Bilgin Hocamı ve sevgiyle dolu yüreğini hiçbir zaman unutmayacağım, onu çok seviyor ve özlüyorum. Rahmet ve minnetle anıyorum.

Gülşah Çobanoğlu

Öncelikle rahmetli Prof. Dr. Bilgin Akdemir hocamı saygı ile anıyorum. Bilgin Hoca ile tanışmam 1984 yılına dayanıyor. 29 Aralık 2018 yılında aramızdan ayrılıncaya kadar edindiğim disiplin ve düzenli çalışma gibi güzel kavramlar yanında pek çok anı biriktirdim.



1984 yılında Uludağ Üniversitesinde ilan edilen araştırma görevlisi kadrosuna başvurduğum ve yapılan sınav sonunda 25 Haziran 1984 yılında Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde göreve başladım. Bilgin Hoca'yı ilk kez araştırma görevlisi sınavında görmüştüm. Hocam o sırada Biyoloji Bölüm Başkanıydı. Sınav sonucu açıklandıktan sonra evraklarımı teslim etmeye gittiğimde fakültede final sınavları yapılıyordu. Hocamın Sitoloji dersinin sınavı yapılmış ve değerlendirme süreci öğrenci notlarının listeye geçirilmesi aşamasındaydı. Bilgin Hoca bana “Artık buranın elemanı oldunuz sayılır, şimdi bu notları listeye geçirir misiniz?” dedi. Son derece büyük memnuniyetle hocanın masasının yanında notları listeye aktarmıştım. Bu olay Bilgin Hoca'nın bana güvenerek verdiği ilk görev olması bakımından benim için çok büyük onurdu. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesindeki ilk adımım olması bakımından benim için çok değerliydi.

1985-1989 yılları arasında Bilgin Hoca danışmanlığında doktora eğitimimi tamamladım. Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Genetik bölümünde görevli olan, çok genç yaşta aramızdan ayrılan, Araştırma Görevlisi Zehra Genç ile aynı dönemde doktora eğitimimizi tamamladık. Bilgin Hocam bize siz iki kız kardeş gibisiniz derdi. Tez konularımız çok farklı olmasına rağmen doktora sürecindeki tüm aşamaları arkadaşım Zehra ile aynı zamanda geçirdik, bu durum bizi çok iyi motive ettiği gibi birbirimize olan dostluğumuzu da arttırmıştı. Bu vesile ile değerli arkadaşım Zehra Genç'i bir kez daha rahmetle anıyorum.

1988 yılı sonunda Bilgin Hocamın Marmara Üniversitesinde göreve başlaması bizim bağımızı sonlandırmamıştı. Her fırsatta telefonla da olsa görüşme olanakları yaratabiliyorduk. Bursa'da bulunduğu yıllardaki sohbet anlarında, çay molalarında benim hep şekersiz çay içmemi dile getirirdi. Sonunda bir gün Bilgin Hocam “Şule biliyor musun, ben de artık şekersiz çay içiyorum ve çayın güzel tadını çok iyi alıyorum.” dedi. Hocam bu kararından sonra yıllar boyunca bu alışkanlığı benim sayemde kazandığını ve böylelikle sadece çayı değil diğer sıcak içecekleri de şekersiz içtiği için çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

Ülkemizde 2000'li yıllarda Türk Liken Topluluğu adı ile hayata geçirilen, Türkiye'deki likencilerin belirli aralıklarda toplanarak bilgi paylaşımının sağlanmasındaki gayretlerini

belirtmeden geçemem. Bu topluluğun Liken Araştırmaları Derneğine (LİKAD) dönüştürülmesinde de bizleri çok iyi motive etmiş ve desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Dernek faaliyetinin devam ettiği 2017 yılına kadar hiçbir toplantımızda bizleri yalnız bırakmamış olması bizim için çok büyük kazançtı.

Bilgin Hocam ile ilgili anılarımı düşündüğümde yıllar öncesindeki güzel paylaşımlar bir film şeridi gibi gözümde önünden geçti ve dolayısıyla çok ama çok fazla şey yazabileceğim coşkusu hissettim. Ama biliyorum ki düşüncelerimi belli bir alana sığdırmam gerekiyor. Bu nedenle değerli anılarıma burada nokta koyuyorken rahmetli Bilgin Hocamı, "Doktora Annem"i bir kez daha saygı ile anıyor, nurlarda uyumasını diliyorum.

Şule Öztürk

Teşekkür

Bu yazının hazırlanmasından önce röportajları gerçekleştiren Sude Nur Uzun'a, hocamızın eşi Süleyman Akdemir'e ve düzenlenmesinde emeği geçen Doç. Dr. Mustafa Yavuz'a teşekkür ederiz.

*Memoriam***In Memory of Prof. Dr. Bilgin TÖZÜN AKDEMİR (1938-2018)****Gülşah Çobanoğlu¹, Şule Öztürk²**¹Marmara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34722, Göztepe Yerleşkesi, İstanbul, Türkiye²Uludağ Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 16059, Nilüfer, Bursa, Türkiye¹gcoban@marmara.edu.tr, ²ozturks@uludag.edu.tr

On the 100th anniversary of the Republic of Turkey, we remember with respect and longing the late Prof. Dr. Bilgin Tözün Akdemir, one of our female scientists who served science for many years.

Born on May 26, 1938 in Istanbul, Bilgin Tözün Akdemir was the granddaughter of Veysel Pasha, one of the Ottoman State's grandmarshals, and Ali Rıza Pasha, the aide of Sultan Abdülhamid II.

She completed her primary and secondary education in Istanbul. Then she continued her education at Istanbul University, Faculty of Science, Botany-Zoology undergraduate program due to her passion for nature, the environment and flowers, although she won the Faculty of Medicine. After graduating from a four-year education here, her first article was published in the American Journal of Botany in 1958. In the same year, she started working as an assistant at the Institute of Pharmacobotany and Genetics, as it was then called, and worked as an assistant to Prof. Dr. Hüsnü Demiriz and Prof. Dr. Sara Akdik. In 1963, she received the title of Doctor of Science with her thesis "The anatomy and morphology of *Dijitalis davisiana* Heyw."

In the same year, she won the Fulbright Scholarship and participated in the studies of Dr. Elmer Yale Dawson at the University of Southern California in the USA. she passed all the stages of associate professorship in one go and was appointed as an associate professor in 1971. Afterwards, she worked at Arizona, South Florida and Florida State Universities in the USA for a total of three years. her studies here were published in foreign journals. After winning the Fulbright Scholarship, her field of study was mostly Aquatic Plants and she focused on the morphology, anatomy, cytological and ultrastructural structures of marine and freshwater algae.

In 1982, she became a professor at Istanbul University, Faculty of Science, Department of Biology. In the same year, she taught General Botany for one semester at Marmara University Atatürk Faculty of Education. However, due to the conditions of the period, she was asked to work at a different university outside of Istanbul in order to be appointed as a professor. Therefore, she left her beloved Istanbul University and applied for a position at Uludağ University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Department of General Biology and was appointed in 1983. Bilgin Tözün Akdemir, who was asked to serve here for at least three years, also performed various administrative duties such as Head of the Department of Biology, Vice Dean, and Senate Member. she contributed to the research of the BULU coded herbarium of Uludağ University, which contains 45,000 flowering plants and approximately 20,000 lichen specimens. In addition, the Herbarium of the Faculty of Science (ISTF) of Istanbul University has a collection of algae from the Marmara Region, which is the

subject of her work, and a collection of macroalgae created with specimens she brought from Florida. During her time at Uludağ University, she taught at the Faculty of Veterinary Medicine as well as the Faculty of Arts and Sciences. In 1989, she conducted taxonomic research on Uludağ lichen species. In 1992, she published a book titled Genetics with Prof. Dr. Atif Şengün and her student Prof. Dr. Şule Öztürk, published by Güneş Kitabevi.

Bilgin Tözün Akdemir, who came to Marmara University with the title of Professor, served as the head of the department until her retirement, gave various courses at undergraduate and graduate level and continued her scientific studies. In addition to these studies, she took part in the editorial board of the journal published at Uludağ University. she was a pioneer in the establishment of the Turkish Lichen Society, encouraged the publication of the TLT Bulletin and published articles in this journal. With Gülşah Çobanoğlu, a PhD student at Marmara University, she continued her lichenological researches around the islands of Istanbul and Lake Abant, in Foça and Çorum and published articles about them.

If we talk a little about Bilgin Tözün Akdemir's character, the first words that come to mind when her name is mentioned are nobility, kindness, naivety, smile, sincerity and friendship. Thanks to her self-confidence and determination, she carried out many studies and loved and wanted to be involved in scientific studies. she devoted himself to science to the extent of spending sleepless hours and even nights at the microscope where she made observations. she was a person who loved authority and harmony. During her tenure as head of the department, she could not accept resentment among the assistants. she always wanted to get along well and be professional. she put love above respect in her relationships and would not forgive disrespect. Although she was a teacher who was a little bit feared by the students because of her stern appearance, she had a soft heart that was understood when you got to know him closely. she communicated with both her assistants and graduate students in a friendly and respectful manner. So much so that she would bring gifts to her students from wherever she went and exchange gifts.

She would choose people who were eager to work academically like him and provide them with all kinds of support. The best example of this is Gülşah Çobanoğlu, who was her master's and doctoral student, having an extra table and microscope put in her room and handing over the key to her room to her. Apart from this, she did not leave her students alone during field studies, collected lichen samples together, consulted for hours about a scientific subject, answered their questions regardless of the time difference and guided them in every sense.

Bilgin Tözün Akdemir, who did justice to her position both as a human being and as an academician and set an example with everything she did, loved to appreciate, praised the work done and motivated her students.

Bilgin Tözün Akdemir, who dedicated her life to science, knowing and knowledge, passed away on December 29, 2018.

Prof. Dr. Bilgin Tözün Akdemir, for whom the concept of scientist fully corresponds in terms of both character and work discipline, instilled the love of science in many of her students, especially Prof. Dr. Gülşah Çobanoğlu and Prof. Dr. Şule Öztürk, and brought them to the scientific community.

A Bunch of Memories

I met Bilgin Hoca, who was obviously an Istanbul lady, through my undergraduate courses. Naturally, I did not know then that we would spend so many years together. One day in the spring semester of my senior year, I was very surprised to see my name on the department bulletin board with a sign saying "The Head of the Department wants to meet with you urgently." When I went to her with questions in my head such as why, could I have done something wrong, I met the most beautiful surprise of my life. I was selected as the first

exchange student to be sent to the U.S.A. from the Department of Biology. My best experience abroad and even a turning point in my life was realized thanks to her.



Kahire

Çorum

When I returned, I started my master's degree under her supervision and started working as a research assistant at Marmara University. We often went together to collect lichens to research the lichen flora of the Istanbul Islands (Prince Islands). Once in Büyükada, when we came across horses roaming in the pine trees on the hill, we were scared and went down. We would sometimes find a quiet table in hamburgers or cafeterias after school and work for hours to proofread our thesis and articles. We attended a congress in Cairo for the first time with my teacher and her husband Süleyman Akdemir (Lawyer and Lecturer) to present my thesis work. We visited the Egyptian pyramids and the Cairo Egyptian Museum. We traveled around the pyramid area in horse-drawn carriages. My teacher did not agree to my request to take a photo on a camel. she said it was okay to take a picture on a camel that I saw sitting, but as soon as I got on, the camel suddenly stood up and I had to hold on hard to avoid falling. During the congress dinner, we also had the opportunity to see the banks of the Nile River full of glittering skyscrapers.

She and her husband accompanied me around Lake Abant during my doctoral studies and later in Çorum. In 2000, we went to the 4th IAL lichenology congress in Barcelona, Spain and returned with unforgettable memories. There we rented a car and while visiting the Salvador Dali Museum in Figueres in northern Spain, we were surprised by the lichen paintings we saw. We visited French border villages on the edge of the Pyrenees Mountains. I sat in the back of the car and felt like a child of the family. I still remember our journey to the Principality of Andorra, which was like a small fairy tale city full of perfume scents; Julio Iglesias, which we bought from Spain, was playing in the car and the full moon in the sky accompanied us as we drove along the river between the high mountains.

I used to listen to Bilgin Hoca with admiration while chatting with him at meals or during our field trips, because she was very polite and had a smooth and soft tone in Istanbul Turkish.

I learned not only school lessons from him but also life lessons. One of the things she often said to me was: "Eat while you get used to it, wear while it fits". she would also say, "Don't be too modest, they will think you are real". her handwriting was as beautiful as her speech. I will never forget my teacher Bilgin, who was not only my teacher but also my family, and her heart full of love, I love and miss him very much. I remember him with mercy and gratitude.

Gülşah Çobanoğlu

First of all, I would like to remember the late Prof. Dr. Bilgin Akdemir with respect. My acquaintance with Prof. Bilgin dates back to 1984. Until she passed away on December 29, 2018, I have accumulated many memories as well as beautiful concepts such as discipline and regular work.



In 1984, I applied for the research assistant position announced at Uludağ University and at the end of the exam, I started to work at Uludağ University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology on June 25, 1984. I saw Bilgin Hoca for the first time in the research assistant exam. she was the head of the Biology Department at that time. When I went to submit my documents after the exam results were announced, final exams were being held at the faculty. The exam for my teacher's Cytology course had been held and the evaluation process was in the process of passing the student grades to the list. Prof. Bilgin said to me, "You are now considered to be a member of the staff here, now can you pass these grades to the list?" With great pleasure, I transferred the notes to the list next to the teacher's desk. This event was a great honor for me as it was the first task that Bilgin Hoca trusted me. It was also very valuable for me as it was my first step at Uludağ University.

Between 1985 and 1989, I completed my PhD education under the supervision of Bilgin Hoca. We completed our PhD education in the

same period with Zehra Genç, a research assistant in the Department of Medical Biology Genetics, Faculty of Medicine, who passed away at a very young age. Bilgin Hoca used to say to us that you are like two sisters. Although our thesis topics were very different, we went through all the stages of the PhD process at the same time with my friend Zehra, which motivated us very well and increased our friendship with each other. On this occasion, I once again remember my dear friend Zehra Genç with mercy.

At the end of 1988, Bilgin Hocam's appointment at Marmara University did not end our bond. During the years she was in Bursa, she would always ask me to drink unsweetened tea during tea breaks. Finally, one day Bilgin Hocam said, "Şule, do you know that I now drink tea without sugar and I can taste the good taste of tea very well". After this decision, my teacher said that she had gained this habit thanks to me and that she was very happy to drink not only tea but also other hot drinks without sugar.

I cannot pass without mentioning her efforts to ensure the sharing of information by gathering the lichen lovers in Turkey at certain intervals, which was realized under the name of Turkish Lichen Society in 2000s in our country. she motivated us very well in the transformation of this community into the Lichen Research Association (LIKAD) and never

withheld her support. It was a great gain for us that she did not leave us alone in any of our meetings until 2017, when the activities of the association continued.

When I thought about my memories of Prof. Bilgin, the beautiful exchanges of years ago flashed before my eyes like a film strip and I felt the enthusiasm that I could write many, many things. But I know that I need to fit my thoughts into a certain space. For this reason, while putting an end to my precious memories here, I once again remember my late Professor Bilgin and my Doctoral Mother with respect and wish her to sleep in the light.

Şule Öztürk

Acknowledgement

We would like to thank Sude Nur Uzun and Süleyman Akdemir for conducting the interviews before the preparation of this article and Assoc. Prof. Mustafa Yavuz for editing it.

Citation: Çobanoğlu, G., & Öztürk, S. (2023). In Memory of Prof. Dr. Bilgin TÖZÜN AKDEMİR (1938-2018). *Fidelity*, 2, vysl23204: 10p.

Received: 11.10.2023

Revised: 20.11.2023

Accepted: 22.11.2023

Published online: 25.11.2023

English version translated via DeepL Translator free version

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of Fidelity - Journal of the History of Science, Cappadocia Academy Publishing and/or the editor(s). Cappadocia Academy Publishing and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)